

Efter tegninger fra Ejner
Mindedal-Rasmussens
tegnestue, blev flg.
Drejøgårde og huse
genopbygget efter
branden i 1942.

Gård matr. 1: PRÆSTEGÅRDEN. Drejød Brovej 10



Foto 1. Cecilie og pastor Mogens Blum. Foto: Privat



Foto 2. Den gamle præstegård før 1942. Foto: Sylvest Jensen

I 1805 fik Sognet pålæg fra Biskoppen om, at bygge en ordentlig præstegård. Den stod færdig i 1811, og holdt frem til branden i 1942, hvor den gik op i luer tillige med det meste af Drejød by. Det var en smuk, firlænget bindingsværksgård, der under et tækkearbejde Skt. Hans aften den 21. juni 1942, forårsagede den omfattende ildebrand. Mange vigtige papirer i præstegården gik tabt, tilligemed Lærer Kochs flot bemalede vægge i konfirmandstuen. Pga. den alt for lille brandforsikring blev ingen staldlænger genopbygget, tilligemed et af børneværelserne blev sparet væk. Den nye præstebolig blev tegnet af Ejnar Mindedals tegnestue og stod færdigbygget i 1943. **Mogens Blum** *22.08.1893 var søn af Svendborgs daværende Amtmand Hans Edvard Blum og Louice Vermehren. Han blev gift med **Cecilie Margrethe Folmer**, og var præst i Drejød Sogn fra 1922 – 1964.



Foto 3. Den nye Præstegård. (2009). Foto: Else Hjort

Gård matr. 4: STJERNEGÅRDEN. Drejø Skovvej 19



Foto 4. TV. Gårdejer Chresten Anders Mortensen. Foto: Arkivfoto.



Foto 5. Stjernegården før 1942. Foto: Sylvest Jensen

Gård matr. 4 var bygget midt i Drejø By før 1688, hvor den var fæstet af Niels Strangesen. Formentlig har den hørt til blandt en af de første 13 gårde i Drejø by, hvor den stødte op til præstegården. Gården var op til o. 1850 en slægtsgård, men har siden været på skiftende hænder.

Anne og Hans "Degn", som boede i "Margrethe Sommers Hus" matr. 45b, fik 4 børn. Hans "Degn" og Anne flyttede fra Strædet til gård matr. 4, da deres anden søn **Chresten Anders Mortensen** (kaldet Chresten "Degn") sammen med hustruen **Dora Margaretha Jørgensen** fra Magleby på Langeland i 1925 købte gård matr. 4. Den var sat til salg efter en skilsmisse. Den store brand af Drejø By startede på gårdspladsen af Chresten "Degns" gård, matr. 4, hvor præstegårdens nedrevne stråtag var lagt. Gården brændte, men Chresten og Dora fik opført en ny 2-længet rødstensgård på tilhørende jord på Skovvejen 19 i 1943. Tegningen blev udarbejdet af arkitektfirmaet Mindedal-Rasmussen fra Vester Skerninge, som var dem, der stod bag de 9 nye opførte gårde efter branden. I 1948 solgte Chresten "Degn" gården til søsteren Tinne og hendes mand Laust Petersen, som havde boet en del år i Sønderjylland.



Foto 6. Den nye gård Stjernegården (2008). Foto: Else Hjort

Hus matr. 5c (før 1942 matr. 29). Kirkevejen 6



Foto 7. FV: Brødrene Hans Henning Nielsen og Niels Jensen Nielsen. Foto: Arkivfoto.



Foto 8. TV. Hus matr.29 og TH. hus matr.43B før 1942. Foto: Sylvest Jensen

Husmand Niels Jensen Nielsen *23.03.1881 på gård matr. 14, kaldet "Jossernes gård". Gården lå stort set, der hvor Drejø Brandvagt ligger i dag. De sidste ejere i slægten var de 4 søskende: **Karen, Anne, Niels og Hans**, kaldet "Josserne" (børn af Josef Nielsen). De var alle født på gården, ugifte og havde ingen arvinger. I 1942 boede søskendeparret Anne og Hans Henning Nielsen (kaldet Hans "Jossen" *13.05.1884) sammen med moderen på gård matr. 14. Deres søskende, Karen og husmand Niels Jensen Nielsen (kaldet Niels "Gade") boede i hus matr. 29 i trekanten midt i Drejø By. Under branden i 1942 brændte både *Hans "Jossens" gård* og *Niels Gades hus*. De 4 søskende fik efter Mindedals tegning bygget et nyt hus, der nu fik matr. 5c, hvor de flyttede sammen efter branden. Hans døde 19.12.1967. Niels døde marts 1958 og begravet 08.03.1958.



Foto 9. Nyt hus matr. 5c. (2010). Foto: Else Hjort

Hus matr. 5b (før 1942 matr. 43b). Kirkevejen 4



Foto 10. Til højre. Hus matr. 43b - før 1942. Foto: Sylvest Jensen



Foto 11. Hans og Kamilla Rasmussen. Privatfoto.

Fisker Hans Hansen Rasmussen *08.01.1901 i det gamle hus matr. 43b. Gift 17.05.1925 med **Margrethe Kamille Kristensen** (kaldet Kamilla). De fik 3 drenge: Kai, Henry og Ernst – alle født på Husmandsvej 13, hvor de boede indtil 1938, hvor Hans' far, Christen Skibbygger døde. Familien flyttede herefter op til Byen i det gamle "Skibbyggerhus" matr. 43b. Hans var fisker, og blev senere ansat som speditør ved færgebroen på Drejød af DS/Ærø.

Familien fik ikke mange år i det gamle hus, idet det brændte tilligemed Drejød By i 1942. Et nyt hus, tegnet af Mindedal-Rasmussens tegnestue, fik de opført skråt overfor det gamle, på en grund efter en af de udflyttede gårde matr. 5. Huset fik matr. 5b, og det blev det første hus, der kunne indflyttes ind i efter branden 1942, hvilket var Kamillas ønske for at lave mad til alle de frivillige hjælpere under oprydningen efter branden. Også det nye hus gik i daglig tale under navnet "Skibbyggerens Hus". Hans Rasmussen døde på Svendborg Sygehus den 29.03.1980. og blev begravet på Svendborg gamle Kirkegård den 02.04.1980.



Foto 11. Hus matr. 5b. (2009). Foto: Else Hjort

Gård matr. 6a: BÆKSKILDEGÅRD. Bækskildevej 3



Foto 12. Model af Bækskildegård før 1942. (2008). Foto og modelskaber: Else Hjort. Foto 13. 3 søskende: Gårdejer Rasmus Rasmussen med søstre Kathrine og Kirsten. Foto: Privat

Den gamle gård matr. 6a (bygget før 1688) lå mellem "Træskomøllen" og "Valdemargården". Der har været skiftende ejere op gennem tiderne. Omkring 1730 står gården under Dorte Nielsdatter Basse og Hr. Peder Rasmussen. De blev gift i 1709. Det forlyder, at Peder Rasmussen købte Hjortø til Dorte Basse i morgengave. Fra 1710 – 1722 fik de 9 børn, hvoraf kun én levede mere end få år. Alle børn er født, døde og begravede på Drejø, og Hr. Peder Rasmussen døde 1732 på Drejø. Det har ikke været muligt at finde ud af, om de havde gården eller måske var formyndere for Rasmus Nielsens umyndige søn, Niels Rasmussen født 1711. Sidste led i slægten var **Rasmus Rasmussen** *30.11.1884. Han var sognerådsformand fra 1920 – 1951.

Gården brændte i 1942. Ved genopbygningen blev gården flyttet af Rasmus Rasmussen til tilhørende mark på den anden side af Bækskildevejen – og den ny vej blev lagt på tomten af den brændte gård. Den nye gård er en 2-længet rødstensgård, ligeledes efter Mindedal-Rasmussens tegning.



Foto 14. Den nye gård Bækskildegård. (1998). Foto: Herbert Sander

Hus matr. 7c. Bækskildevej 4



Foto 15. Husmand og fisker Niels Mortensen Christensen. Foto: Galleri i Svendborg.



Foto 16. Stuehuset til matr. 7a. før 1942. Foto: Sylvest Jensen

Fisker Niels Mortensen Christensen *24.08.1876 på gård matr. 6a "Bækskildegård". Gift 12.11.1905 med **Magdalene Hansen** *18.10.1883 på "Klintegården". Magdalene fik blindtarmsbetændelse og døde på Svendborg sygehus 14.04.1943.

Familien boede i det stuehus, som var rester af den udflyttede gård matr. 7a "Søndergård". Huset brændte i 1942, og familien boede i "Mosehuset", indtil deres nye hus, bygget efter Mindedals tegning, på Bækskildevej 4 stod færdig i 1943-44, men Magdalene nåede aldrig at komme med over i det nye hus. Niels og Magdalene fik 4 sønner og en datter. Datteren Karen måtte efter moderens død passe faderen og de 4 brødre, hvoraf den ene var handicappet. Hun blev gift med Peter Rasmussen, søn af Verner Rasmussen fra Skarø. De overtog huset i 1946. Niels boede de sidste mange år sammen med sin datter og svigersøn og deres 2 børn. Niels Mortensen døde 08.04.1968 på Bækskildevej 4.



Foto 17. Nyt hus matr. 7c. (2012). Foto: Else Hjort

Gård matr. 10: LENESGÅRD. Drejø Skovvej 15



Foto 18. Gårdejere Kirstine og Hans Jensen Rasmussen, Lenesgård. Foto: Privat



Foto 19. Gård matr. 10 - før 1942. Foto: Sylvest Jensen

Margrethe Rasmussen fra gård matr. 10 "Lenesgård", blev gift med Hans Rasmussen fra gård matr. 6 "Bækskildegård", hvorefter de overtog hendes fødegård matr. 10. De oplevede ikke katastrofen i 1942, som også lagde "Lenesgård" i ruiner. De sidste ejere i slægten af den gamle gård blev 2 af Margrethe og Hans Rasmussens 4 børn, **Marie Kirstine Rasmussen** født 21.12.1895 og **Hans Jensen Rasmussen** født 12.03.1887. Efter branden fik de bygget den ny gård efter Mindedal-Rasmussens tegninger, og flyttede sammen ud på Drejø Skovvej 15. Kirstine og Hans forblev begge ugifte, og havde ingen arvinger. De solgte gården i 1952 og flyttede til Tåsinge.



Foto 20. Lenesgård matr. 10. (2009). Foto: Else Hjort

Drejø Skovvej 24: STRANDAGER. Matr. Nr. 14a



Foto. Tv. Af Sylvest Jensen 1939.



Mf. Hans Jossen og Niels Gade 1942.



Th. Berta og Anders Mortensen. Arkivfoto

Gammel slægtsgård under navnet "Jossernes gård". Den er bygget før 1688 i DrejøjBy, hvor den lå stort set, der hvor Brandstationen ligger i dag. De sidste ejere i slægten var Karen, Anne, Niels og Hans "Jossen" kaldet "Josserne" (børn af Josef Nielsen). De var søskende, ugifte og havde ingen arvinger. I 1920 boede søskendeparret Karen og Niels "Gade" Nielsen i hus matr. 29 midt i Drejøj By. På "Jossernes Gård" matr. 14, boede deres søskende, Anne og Hans "Jossen" Nielsen sammen med moderen. Under branden i 1942 brændte både Hans Jossens gård og Niels Gades hus.

I 1833 udflyttede gård matr. 5 til Skoven, og tomten herfra blev efter branden i -42 udskilt i 2 lodder til 5b + 5c. På 5b byggede de 4 søskende nyt hus efter matr.29, og flyttede sammen derop. Anne og Hans "Degn" fik 4 børn. Deres ældste søn, Anders K. Mortensen, kaldet Anders "Fragtmand", var gift med Berta fra Viborg. Anders og Berta købte gård matr. 14, som de fik genopbygget på Skovvejen ved hjælp af Mindedals tegninger – den fik navnet "Strandager", hvor de flyttede ud i 1943. De havde den kun få år, hvorefter de solgte gården til Karl Kristoffer Pedersen fra Hjortø.



Strandager 2008. Foto: Else Hjort

Gård matr. 12: HANS ERIKSENS GÅRD. Drejø Skovvej 8



Foto 21. Hans Eriksens gård før 1942. Foto: Sylvest Jensen

Gård matr. 12 er bygget før 1688 i Drejø by. Gården lå før branden i 1942 øst for Nellemanns Butik, der hvor Gerda Posts hus blev bygget i 1948. Indtil 1942 var det en slægtsgård, med meget lidt afveksling i navnerækken, idet der, siden 1719 har siddet en Hans Hansen på gården. I 1903 kom der en mand "udefra", men det gjorde ikke den store forskel, idet han også hed **Hans Peder Hansen** *24.05.1879 - men blev dog kaldt Hans Er'ksen - efter sin farfar, Hans Erichsen fra Husmandsvej. Skønt husmandssøn giftede han sig til en gård, som han også lagde navn til. Hans Er'ksen og **Ellen Marie Nielsen** overtog hendes morfars gård matr. 12, da morfaren var død. Mormoderen Ane Hansdatter boede hos dem til sin død i 1912. Gården brændte i 1942, men de genopbyggede den i 1943 på tilhørende mark skrå nordvest for den gamle gård efter Ejnar Mindedal-Rasmussens tegnestue.

Hans Er'ksen og Ellen Marie fik ingen børn, og havde derved heller ingen arvinger til at efterfølge dem. Da Hans døde i 1944 solgte Ellen Marie gården.



Foto 22. Den ny gård (2009). Foto: Else Hjort

Gård matr. 15: KOCKGÅRDEN. Drejød Skovvej 18



Foto 23. Gårdejere Mine og Jens Jensen.
Foto: Privat



Foto 24. Den gamle "Kockgård" før 1942. Foto: Arkivfoto

Fra 1747 – 1801 var gården fæstet af Peder Hansen Kock, og fik deraf navnet "Kockgaarden". I 1896 købte Joseph Pedersen gården til lagerrum for sin nystartede Købmandsbutik, senere "Jettas butik". Gården stod herefter ubeboet indtil 1920, hvor den blev købt af **Jens Jensen** *08.06.1894 fra *Sognefogedgården* gift med **Rasmine Hansine Pedersen** *06.04.1892 fra *Vestergård*. De gjorde atter stuehuset beboeligt tilligemed alle staldlængerne, og drev gården til 1942, hvor den brændte sammen med det meste af Drejød by.

Gdr. Jens Jensen, kaldet "Jens Kock" (efter gården), byggede i 1943 den ny gård, efter Mindedal-Rasmussens tegninger, på Skovvejen 18. Uden maskiner var især høstarbejdet besværligt, men flere landmænd gik som oftest sammen, og hjalp hinanden på skift. Sognefogeden Rasse fra *Sognefogedgården*, Carl Julius, søn af Købmand Joseph Pedersen, og Jens Kock havde et godt fællesskab – de gik under navnet "Treenigheden". Jens Kock døde på Svendborg Sygehus 19.03.1993.



Foto 25. Ny Kockgård o. 1944. Foto: Arkivfoto.

Gård matr. 18: SOGNEFOGEDGÅRDEN. Vigsvej 6



Foto 26. Sognefoged Rasmus og Ellen Henningsen. Foto: Poul Gertz Andersson.
Foto: Sylvest Jensen



Foto 27. Den gamle Sognefogedgård før 1942.

Gården er en gammel slægtsgård, som på spindesiden kan føres tilbage til tiden omkring 1535, hvor Drejø Kirke blev bygget. Den gamle Jeppe Rasmussen, som havde gården fra o. 1795 – 1840 fik 2 piger og 1 dreng. Drengen, Rasmus Jeppesen, skulle føre slægtsgården videre, men fik ingen børn. Hans søster, Ellen Jeppesdatter, der blev gift med Hans Hansen, gård matr. 12, havde flere børn, og én af dem, Jeppe Rasmussen Hansen kom som 3-årig "i pleje i Søns sted" hos Rasmus Jeppesen. Jeppe Rasmussen Hansens datter, Marie, blev gift med Morten Jensen, som kom fra Birkholm. og hermed førtes gården videre på spindesiden. De havde gården fra 1899 - 1936. Morten Jensen var øens sognefoged og Lægdsmand. Den gamle firlængede bindingsværksgård lå midt i Drejø By, og nedbrændte i 1942. Næste generation blev igen videreført på spindesiden, i det Marie og Morten Jensens yngste barn, datteren **Ellen Jensen** havde gået hjemme som en del af husholdningen, og som en naturlig ting overtog hun gården sammen med ægtefællen **Rasmus Marius Henningsen** (kaldet Rasse). Det blev således den unge generation, der genopbyggede gården efter branden i 1942. Efter Mindedal-Rasmussen tegninger blev gården udflyttet og genopbygget på Vigsvej 6 i 1943.



Foto 28. Den nye Sognefogedgård. (2010). Foto: Else Hjort

Gård matr.nr. 19a: NYAGER. Drejød Skovvej 22



Foto 29. Gårdejer Rasmus Hansen. Foto: Privat



Foto 30. Gård matr. 19a før 1942. Foto: Sylvest Jensen

Rasmus Hansen *24.12.1871 i gård matr. 19, Drejød By. Han blev gift med **Ane Margrete Hansen** *12.01.1881 i en gård i Drejød By. Den gamle gård matr. 19 var en slægtsgård, og blev bygget før 1697. Den lå midt i Drejød by, stort set midt på vejen ud for Drejød Kro & Købmand. Gården brændte i 1942 sammen med det meste af Drejød By. Ved genopbygningen i 1943 – blev den, som de fleste af gårdene efter branden, opført efter tegnestuen Mindedal-Rasmussens tegninger. Gården blev udflyttet på tilhørende jord i Vestermarken, og nyopført på Skovvejen 19 af den gamle Rasmus Hansen. Den nye gård fik navnet "Nyager". Deres søn og svigerdatter Jens og Erna Hansen overtog gården i 1943. De fik også kun ét barn, datteren Anna, som ikke ønskede at føre gården videre, men til gengæld har beriget Drejød Arkiv med mange ting. Ane døde 21.06.1956, og Rasmus Hansen døde 03.05.1965.



Foto 31. Gård matr. 19a efter Mindegårds tegnestue. (2008). Foto: Else Hjort



Fra Branden af Drejø By 23. juni 1942.

Ejnar Mindedals forslag til ombygning af:

Hjortø Skole

Skarø Skole

Skarø Forsamlingshus

1946

Hjortø Skole



Skarø Forsamlingshus

